

Geachte,

88%. Dat is het percentage straten met een mensennaam dat naar een man vernoemd is. Slechts 12% draagt de naam van een vrouw. Vaak is dat dan ook nog 'de vrouw van' of een godin; vrouwelijke wetenschappers en politici zijn op een hand te tellen.

Dat bleek onlangs uit onderzoek van [De Correspondent](#) naar de straatnamen van Amsterdam. Utrecht en Groningen tonen vergelijkbare percentages. Naar verwachting is de verhouding elders in Nederland hetzelfde.

Waarom dat erg is? Straatnamen vormen geen neutrale weerslag van de geschiedenis, maar hebben [een politieke lading](#). Samen vormen ze een overzicht van wie onze samenleving besluit te herinneren en te eren. Vrouwen worden daarbij nogal eens ten onrechte over het hoofd gezien.

De scheve representatie binnen de straatnamen is deel van [een groter geheel](#). Zo is van alle experts die worden geïnterviewd in media, ook 88% man en 12% vrouw. En van alle Nederlandse talkshowgasten is 70% man.

Daarom vinden wij het tijd om eens aan deze verhoudingen te tornen. Hoe zou het zijn als meer mensen zich letterlijk thuis voelden bij de naam van een sterke vrouw?

Er zijn heel veel belangrijke vrouwen die nog niet of nauwelijks in het Nederlandse straatbeeld voorkomen. Niet in de laatste plaats vrouwen van kleur en uit voormalig kolonieën. Door zulke namen ook op te nemen, ontstaat een straatbeeld waar heel Nederland zich kan herkennen. Voor inspiratie kunt u bijvoorbeeld terecht in het [Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland](#). Of op www.meervrouwopstraat.nl.